



Kære forælder,

Jeg hedder Mille Gori. Måske kender I mig bedst som Motor Mille fra DR Ramasjang, men udover at lave TV er jeg også ambassadør for SOS Børnebyerne.



Hele december har jeg fornøjelsen af at guide dit barn gennem SOS Børnebyernes undervisningstilbud Omvendt Julekalender. Det er en julekalender fyldt med udsyn og indsigt. Jeg har fået lov til at være vært på kalenderen og tør derfor godt at skrive under på, at det bliver lærerigt og spændende.

Hver dag fra den 1.-24. december åbner jeg sammen med eleverne en låge i min nybyggede kæmpestørre julekalender. Bag lågen gemmer sig en ting, der hanger sammen med en lille film om et barns liv et sted ude i verden. Vi skal f.eks. blive klogere på børns rettigheder, vi skal se på, hvad fattigdom er, og hvordan fattigdom kan se forskelligt ud. Vi tager også til Bulgarien, hvor jeg har besøgt en dreng, der er flygtet med sin familie fra krigen i Ukraine.



Udover at blive klogere på verden, så handler Omvendt julekalender også om at vende julen på hovedet. I stedet for at fokusere på glæden ved at få sætter vi fokus på glæden ved at give. Hver dag får klassen et forslag til en god gerning, der kan glæde deres venner, familie, naboer, naturen eller et barn ude i verden. På den måde marker de på egen krop, hvordan det at gøre noget godt for andre, kan skabe glæde hos dem selv.



Nogle klasser vælger at samle ind i forbindelse med Omvendt Julekalender. Det er helt op til klassen selv og derfor heller ikke et krav for at kunne følge med





i kalenderen. Men I skal vide, at pengene går til SOS Børnebyernes arbejde for at blandt andet at sikre, at udsatte børn over hele verden kommer i skole.



Hver gang eleverne samler 50 kroner ind eller panter cirka 20 flasker, kan vi for eksempel købe blyanter og skolehæfter til et barn i et helt skoleår.

Jeg håber, at I har lyst til at snakke videre med jeres børn om verden og verdens børn. I weekenden kan I sammen åbne låger derhjemme med små film, opskrifter og andet hyggeligt stof til eftertanke.



De bedste hilsner
Mille Gori

